



# Veel Lucinda Riley, Dan Brown én het Nieuwe Testament

**MINIBIEBS** Duizenden boekenkastjes vormen een web van gratis boeken door Nederland. De microkosmos van de minibieb is zelfs onderwerp van een promotie.

Tekst en foto's **Titia Ketelaar**

**L**ang geleden kwam er in Rijswijk in de Betuwe nog een bibliotheekbus. Eerst twee keer in de week, toen één keer. En toen, vertelt Willeke Berends, helemaal niet meer. Wel had de gemeente Buren, waartoe Rijswijk behoort, een aantal jaar een contract met een commerciële 'bibliotheekverlener', wat betekende dat kinderen niet meer gratis boeken konden lenen.

Willeke Berends, leerkracht, zegt: „Het was echt idioterie. Ik dacht: dan begin ik zelf wel een minibibliotheek.” Ze zette een kastje met boeken neer bij de speeltuin midden in het dorp. Daar staan ook de school, de kerk en het dorpshuis.

Zó populair werd de minibieb dat het kastje een kast werd, gekocht op Marktplaats en knalrood geverfd. Hij staat nu om de hoek voor het dorpshuis. Als je de ene deur opent, zitten er kinderboeken in. Achter de ander die voor de volwassenen. Onderin spelletjes,

vooral heel veel puzzels. Tom van Bommel, beheerder van het dorpshuis, komt er iedere dag langs. Hij zegt: „Er wordt vrij veel gebruik van gemaakt. Er liggen steeds weer nieuwe boeken in.”

Dat is wat mensen zich soms afvragen bij het zien van de minibiebs: wisselen de boeken wel eens van eigenaar? De idee is dat je een boek meeneemt, en er één voor terugzet. En dat gebeurt ook echt, is de conclusie van een student en een promovendus. Ze deden er, onafhankelijk van elkaar, onderzoek naar.

Allereerst: hoeveel minibibliotheek zijn er in Nederland weet niemand. Wie rondreist, komt er duizenden tegen. Zelfgetimmerd, in bonte kleuren, onder plastic zeiltjes tegen de regen. Vaak staat er een detective van Dan Brown in of een van de Zeven Zusters. In Wapenveld, ten zuiden van Zwolle, liggen rond Pasen chocolade-eitjes in het kastje, in Leerdam, bij het Bridge Museum, pakjes speelkaarten. Er hangen kastjes bij kerken en scho-

len, er zijn speciale Kinderzwerfboek en mobiele kastjes die van plek veranderen zoals langs het Pieterpad in Zuidlaren. Zuid-Hollandse Voorschoten staan er Bloemenwijk wel vier. In Botshol (Ut) staat de minibieb op een steigertje aan doodlopende weg, met daarachter al onoverhard pad over een grasdijk. Wie daar nu komen lenen?

## Little Free Library

Een van de eerste minibiebs was die jam Goudswaard uit Oud-Beijerland, gon er tien jaar geleden mee, en is de ter van minibiebs.nl. Op haar website zo'n 4.000 particuliere kastjes gereg en elke week krijgt ze vijf tot tien nieuwe meldingen. Maar de kast in Rijswijk bijvoorbeeld niet op: „Ik denk dat het eens het dubbele kan zijn”, zegt ze.

Goudswaard is degene die de naam 'minieb' verzon. „Ik las een krantenarti-

